

Johanneskerk Kruiningen
Kerkdienst op zondagmorgen 03 mei 2020 - 10.00 uur
(W. Lolkema, 29.04.2020)

De VOORBEREIDING

Orgelspel

Woord van welkom en Mededelingen

We ZINGEN: Psalm 66: 1 en 7.

Breek, aarde, uit in jubelzangen
Gods glorieijke naam ter eer
Laat van alom Hem lof ontvangen
Geducht zijn uwe daden, Heer
Uw tegenstanders, diep gebogen
aanvaarden veinzend uw beleid
Heel d'aarde moet uw naam verhogen
psalmzingen uwe majesteit

De naam des Heren zij geprezen!
Hij, die getrouw is en nabij,
Heeft mijn gebed niet afgewezen.
De Heer is goed geweest voor mij

Stilte - Beginwoorden - Groet
We ZINGEN het Klein Gloria.

We ZINGEN: Lied 212: 1,4 en 5.

Laten wij zingend deze dag beginnen!
Geven wij stem aan onze diepe vreugde,
omdat wij dankbaar ons in God verheugen.
Zing Halleluja!

Bron van het goede, / die ons zo behoedde,
blijf elke nacht en dag, zo lang wij leven,
ons met uw liefdevolle trouw omgeven.
Zing Halleluja!

Blijf ons geleiden, / ga aan onze zijde!
Al zal de hitte van de dag ons steken,
wij zijn voor altijd van uw liefde zeker.
Zing Halleluja!

Gebed van verootmoediging,
afgesloten met het ZINGEN van Lied 299-E (eerste zes regels)

Heer, ontferm u,
Heer, ontferm u,
Christus, ontferm u,
Christus, ontferm u,
Heer, ontferm u over ons,
Heer ontferm u over ons.

Woord van vergeving

WE ZINGEN: Opwekking 281

Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild,
aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

Leefregel

We ZINGEN: Lied 213: 3 en 5.

Laat uw heil'ge liefdegloed
onze koude werken doden
en versterk in ons de moed
om, de eeuw'ge nacht ontvloden,
voordat wij ten ondergaan,
op te staan.

Overstroom ons met uw licht,
klare Zon van trouw en goedheid.
Treed niet met ons in 't gericht,
maar verblijd ons met de zoetheid
van des hemels zaligheid
voor altijd.

De DIENST van het WOORD

Gebed bij de opening van de Schriften

Moment voor de kinderen

Eerste Schriftlezing: Genesis 9: 12 t/m 23

We ZINGEN: Lied 993: 1,2,4 en 7.

Samen op de aarde,
dat beloofde land,
God zal ons bewaren,
want Hij houdt in stand

wat Hij heeft geschapen
met zijn hand, zijn woord.
Hij zal niet verlaten
wat Hem toebehoort

om zijn naam te prijzen
gaf Hij zon en maan,
wijzen en onwijzen
gunt Hij één bestaan.

Kerk en wereld samen,
vasteland en zee,
worden ja en amen,
ja uit ja en nee.

Schriftlezing: Johannes 11: 21 t/m 27

We ZINGEN: Lied 344: 1,2 en 3.

Wij geloven één voor één
en ook samen:
de Heer is God en anders geen.
Amen, amen.

Wij geloven in de naam
Jezus Christus,
gestorven en weer opgestaan.
Halleluja!

Wij geloven dat de Geest
ook nog heden
de wereld en onszelf geneest.
Vrede, vrede.

Uitleg en Verkondiging

We ZINGEN: Lied 634: 1 en 2.

Uw zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan:
Om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Licht moge stralen in de duisternis
Nieuwe vrede dalen, waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
Wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

De DIENST van GEBEDEN en GAVEN

Gebeden:

dankgebed - voorbeden - stilte - Onze Vader

Gezongen responsie bij voorbeden: Lied 367-E : *Heer, onze God, bij bidden U, verhoor ons.*

v: Zo bidden wij zingend:

ALLEN: Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons.

Moment om eventueel stil te staan bij de collecten

We gaan staan en ZINGEN ons slotlied:

Lied 654: 1 en 6.

Zing nu de Heer, stem allen in
met ons die God lof zingen,
want Hij deed ons van het begin
verrukkelijke dingen
Hij heeft het menselijk geslacht
in 't lich geroepen en bedacht
met louter zegeningen.

Zing dan de Heer, stem allen in
met ons die God lof geven:
Hij schiep ons voor een nieuw begin,
hoeveel wij ook misdreven.
Hij riep ons uit de nacht in 't licht
van zijn genadig aangezicht.
In Christus is ons leven!

Wegzending en Zegen,
beantwoord met het ZINGEN van
Lied 431-C

A-men, a-men, a – men.

Gevolgd door het ZINGEN van
Lied 708: 1 en 6.

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geeerd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar te aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Orgelspel